



Vrouwen Vol Verwachting

Advent en Kerst 2022

Wie het Nieuwe Testament openslaat, stuit als eerste op een overzicht van de afstamming van Jezus Christus. Een lijst van Abraham tot aan Jezus in driemaal veertien generaties. (Mattheüs 1) Tussen al die aartsvaders en voorvaders worden vier vrouwen genoemd. En als vijfde Maria. Deze vijf hebben een onmisbare rol in de verwachting van het komende rijk van God, de tijd van de Messias. In de Advent zullen we vier weken lang hun rol uitlichten, om dan met Kerst de gehele afkomst van Jezus te beschouwen. Daarbij gaat het natuurlijk ook over hoe deze vrouwen in hun doen en laten iets van het hogere en bevrijdende van God hebben laten doorklinken.

Elke week, bij het ontsteken van de Adventskaars, zal het verhaal van één van deze vrouwen een deel van onze duisternis doen oplichten.

27 november: Tamar (Het verhaal van Juda en Tamar, de tijd van de Aartsvaders)

4 december: Rachab (De vrouw uit Jericho die de verspieders hielp)

11 december: Ruth (De Moabitische, haar zoon was de grootvader van koning David)

18 december: De vrouw van Uria (Batseba, die de moeder werd van Salomo)

25 december: Maria (uit wie Jezus wordt geboren die Christus wordt genoemd)

We hopen dat u deze weg van verwachting kunt meebeleven, en ook meezingen (Lied 439). Dat het aanzwellende licht en de groeiende hoop op gerechtigheid en vrede de overhand in ons hart mogen krijgen! Als extra ondersteuning hierbij hebben we drie extra activiteiten:

11 december in Krommenie: Na afloop kunt u schrijven voor Amnesty International. U kunt de pakketten ook mee naar huis nemen of door een ander laten meenemen. We schrijven voor vrouwen en mannen die hun vrijheid verwachten.

16 december 17.30 uur in de Petruskerk te Krommenie: Solidaridatsmaaltijd samen met de andere kerken. (Zie de informatie elders in dit blad)

18 december in Zaandam: Na de dienst drinken we koffie, daarna gaan we terug in de Vermaning voor een kort Kerstconcert van Ilse Doorenspleet, Rogier Kramer met echtgenoten en een zoon.

1 Ver-wacht de komst des He-ren,
o mens, be-reid u voor:
reeds breekt in de-ze we-reld
het licht des he-mels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou ge-ven;
ons heil, ons ei-gen le-ven
vraagt toe-gang tot ons hart.