



Nieuwsbrief Doopsgezind Zaanstreek
29 oktober 2020

Beste leden, vrienden en belangstellenden,

Wegens onze veiligheid geldt de volgende regel bij onze kerkdiensten in de Vermaningen:

Iedereen draagt bij het lopen een mondkapje. Indien u zit (op anderhalve meter) dan mag het kapje af.

Tevens wordt er bij onze diensten na afloop GEEN koffie /thee meer gedronken.

Deze zondag houden we een gedachtenisdienst in de Vermaning te Zaandam.

Hierin gedenken we onze overledenen van het afgelopen jaar.

Het thema is: Licht van mededogen en opstaan.

Voorganger is Kok Klever

Organiste is Nóra Dudás

De zang wordt verzorgd door Ilse Doorenspleet

Liturg is Jan van Renselaar

Achter de camera staat Nancy Yaël de Wit

[Klikt u hier om het boekje met de teksten in te zien.](#)

In verband met de privacy is deze dienst alleen met onderstaande link te bekijken. Gelieve deze link niet aan anderen door te sturen.

[Klikt u hier om dienst via de livestream of op een later moment te bekijken.](#)

Jannie Nijwening is deze week weer aanwezig.

Volgende week zondag gaat IJke Aalders voor in de dienst te Krommenie.

Tevens berichten wij u dat er tijdens de dienst van 15 november geen avondmaal zal plaatsvinden in verband met de Corona beperkingen.

Wij wensen u in deze Corona tijd evengoed een goede zondag en een goede week, laten we elkaar niet vergeten en eens extra bellen of digitaal contact zoeken.

Hartelijke groeten!

Jannie Nijwening

j.nijwening@doopsgezindzaanstreek.nl

06 494 22 430 (Telefonisch Spreekuur Dinsdag t/m Donderdag 8.30-9.30 uur)

Het vaste telefoonnummer van Jannie is inmiddels vervallen. Jannie is op maandag vrij.

Kok Klever

k.klever@doopsgezindzaanstreek.nl

contact

Doopsgezinde Gemeentes van Zaandam, Krommenie, Wormer en Wormerveer
Stuur ons een e-mail

links

[Aanmelden Nieuwsbrief](#)

[Laatste Doopsgezind NU](#)

[Laatste Doopsgezind NL](#)

06 509 64 758 (Telefonisch Spreekuur Maandag en Dinsdag 8.30-9.30 uur)

Kok is vrij op woensdag en op vrijdag.

volgende dienst(en)

8 november, 10:00 uur
Voorganger: Dhr. IJke Aalders
Waar: Vermaning te Krommenie
Organist: Klaas Arend Booij

8 november, 10:15 uur
Voorganger: J. Klanderman
Waar: Mennistenerf te Zaandam

Gezamenlijke dienst
15 november, 10:00 uur
Voorganger: Jannie Nijwening
Waar: Vermaning te Zaandam
Organist: Nóra Dúdas

Een bericht uit Canda van Leen en Ria van den Berg:

We kijken weer uit naar de volgende dienst. Op het eiland houden de mensen zich goed aan de regels: afstand, mondkapjes en geen grote groepen en de besmettingen zijn minder dan 5 per dag op bijna 880 000 inwoners. De hoogste besmettingen zijn in Ontario en Quebec. Wij hebben een hele wijze provinciale dokter, die ons elke dag op de hoogte houdt. Ze zegt waarom beperkingen er zijn en geeft toe dat ze het zelf ook af en toe moeilijk vindt. Ze heeft vanaf het begin aangeraden om naar buiten te gaan, er is hier zo veel natuur. Wel zijn de besmettingen in de provincie nu over 200 per dag, de meeste in de Fraser Valley (groter Vancouver). Nederland is natuurlijk veel dichter bevolkt, een neef van ons heeft het ook (gehad). Milde klachten gelukkig en hij is beter, nog wel in isolatie voor zo ver we weten met vrouw en twee kleine kinderen.

Groeten aan de mensen die ons nog kennen.

We houden deze zondag geen wake, maar de situatie van de vluchtelingen op Lesbos blijft in ons hart.

Zaterdag 24 oktober publiceerde de UNHCR (De organisatie van de Verenigde Naties voor vluchtelingen) een nieuwe Griekenland update. In de update is veel informatie te lezen over alle hulp die wordt geboden, hulp die nodig is. Naast die hulp is er ook het appel: "UNHCR waarschuwt al lang voor de dringende noodzaak om de situatie en omstandigheden voor asielzoekers op de Egeïsche eilanden aan te pakken. Er is meer steun nodig, ook van Europese landen en instellingen van de Europese Unie, bij het bieden van onmiddellijke bescherming aan degenen die het meeste risico lopen door middel van voortdurende middelen, zorgen voor capaciteit in het land en gedeelde verantwoordelijkheid door versnelde verplaatsingen van niet-begeleide kinderen en andere kwetsbare mensen".

'Kerk in Actie' deed een voorstel tot gebed:

Trouwe Vader,
We bidden U voor de vluchtelingen op Lesbos, Erbarm U Heer, over hen die alles verloren hebben en - zelfs in de meest schrijnende situatie - geconfronteerd worden met onmenselijkheid en boosheid van anderen.
Wees bij deze vluchtelingen, verlaat hen niet. We bidden U voor hulpverleners, die in deze moeilijke situatie doen wat ze kunnen.
Het leed is niet te overzien.
Bescherm hen en zegen het werk dat zij doen, voor kinderen, zieken, zwangeren, ouderen.
Help de organisaties die hard werken aan een noodoplossing, zodat

de vluchtelingen niet lang onbeschermd en zonder eten en drinken hoeven te zijn.

Wees bij de hulpverleners, zegen hun werk. We bidden voor degenen die namens overheden beslissingen moeten nemen over de situatie van deze vluchtelingen.

Dat zij hun verantwoordelijkheid nemen voor de situatie tot nu toe, en voor wat nu en in de toekomst moet gebeuren.

Dat inzicht en inkeer, barmhartigheid en humaniteit het winnen van politieke belangen en korte termijn benaderingen.

Dat zij zich gesteund voelen door betrokkenen in de samenleving, door kerken, door U. Dit bidden wij U, in Jezus' naam. Amen

U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Doopsgezind Zaanstreek, met het e-mailadres [\[MijnEmail\]](#)



Copyright 2019 Doopsgezind Zaanstreek