



## Nieuwsbrief Doopsgezind Zaanstreek

11 februari 2021

Beste leden, vrienden en belangstellenden,

Wat fijn dat het vorige week toch gelukt is om een dienst uit te zenden. Die goed bekeken is.

Deze week hopen we weer op een 'gewone' dienst uit de Vermaning van Krommenie.

Voorganger is Douwe van der Sluis.

Muziek en zang worden verzorgd door Klaas Arend Booij.

En achter de camera staat Evelien Mager.

[Klikt u hier om de liturgie in te zien.](#)

Als u de liturgie op een ander apparaat opent dan de dienst, dan kunt u het erbij houden

[Klikt u hier als u de dienst wilt bekijken.](#)

Verderop in deze nieuwsbrief vindt u wederom een link naar psalm 119. Ditmaal wordt het zesde 'letterdeel' van de psalm toegelicht over bijbels 'wandelen in de ruimte'.

Elke maandag bent u om 19.00 uur welkom bij een digitale, interreligieuze gebedsdienst: Adempauze.

(Klikt u op de link in de aankondiging verderop in deze nieuwsbrief)

Dit is een klein half uur om tot rust te komen met enkele teksten en twee liederen (via youtube afgespeeld).

Wie wil kan ook een tekst meenemen en tijdens dit dienstje voorlezen.

Alle deelname is vrijblijvend.

Helaas kan het aangekondigde project rond vergeving in de Veertigdagentijd niet doorgaan in verband met de Corona beperkingen.

En: a.s. woensdag begint de Veertigdagentijd. U bent die avond via youtube welkom bij de vespersdienst in Wormer.

U merkt het: ook al kunnen we elkaar niet in levende lijve ontmoeten: we zoeken naar mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen! Verderop in deze nieuwsbrief nog twee verzoeken om concrete hulp: daden waar we van leven!

Hartelijke groeten, blijf binnen en hou de moed erin!

Jannie Nijwening

[j.nijwening@doopsgezindzaanstreek.nl](mailto:j.nijwening@doopsgezindzaanstreek.nl)

06 494 22 430 (Telefonisch Spreekuur Dinsdag t/m Donderdag 8.30-9.30 uur)

Jannie is vrij op vrijdag.

### contact

*Doopsgezinde Gemeentes van Zaandam, Krommenie en Wormer.* Stuur ons een e-mail

### links

[Aanmelden Nieuwsbrief](#)

[Laatste Doopsgezind NU](#)

[Laatste Doopsgezind NL](#)

Kok Klever  
k.klever@doopsgezindzaanstreek.nl  
06 509 64 758 (Telefonisch Spreekuur Maandag en Dinsdag 8.30-9.30 uur)  
Kok is vrij op woensdag en op vrijdag.

---

## volgende dienst(en)

Adempauze dienst

15 februari, 19:00 uur

Voorganger: nog niet bekend

Waar: via ZOOM

Onder de titel "Adempauze" organiseert de Stichting Samenbindende Projecten Zaanstad in 2021 wekelijks een samenkomst op Zoom.

Iedereen is welkom, mensen van alle achtergronden en religies en we nodigen eenieder uit om een gebed of tekst te lezen.

Voel je vrij om deel te nemen en om wel of niet iets te lezen. In het programma zal ook een meditatieve stilte zijn.

De bijeenkomsten zijn wekelijks op maandagavond van 19.00 uur tot 19.30 uur. De rol van gastheer/vrouw zal rouleren.

Wees welkom! en deel de link met anderen.

De link is: Join Zoom Meeting

[https://us02web.zoom.us/j/84105768864?](https://us02web.zoom.us/j/84105768864?pwd=WDGxN0NpTHhoMG43NnFyUXYyZmFVZz09)

[pwd=WDGxN0NpTHhoMG43NnFyUXYyZmFVZz09](https://us02web.zoom.us/j/84105768864?pwd=WDGxN0NpTHhoMG43NnFyUXYyZmFVZz09) Meeting ID: 841 0576 8864

Passcode: 327911



Vespers in de Veertigdagentijd

17 februari, 19:00 uur

Voorganger: Voorgangers kerken Wormer

Waar: Via Zoom, link via

<https://wormer.ngk.nl/>

Ook in dit door de Corona zo bedreigde voorjaar willen de kerken in Wormer zich

voorbereiden in de komende Veertigdagentijd op het Paasfeest.

De Vespers worden gehouden in de Wijngaard, het kerkgebouw van de Nederlands Gereformeerde Kerk, Dorpsstraat 134a.

De meditatie volgen het boekje Op weg naar Pasen 2021, uitgegeven door de Norbertijnen abdij te Heeswijk-Dinther.

Zes woensdagavonden om 19.00u.

Deze eerste avond op 17 februari wordt verzorgd door de gezamenlijke voorgangers.

De vespers worden via een livestream uitgezonden. De link vindt U o.a. op de website van De Wijngaard Wormer.

---

Gezamenlijke dienst

21 februari, 10:00 uur

Voorganger: Kok Klever

Waar: Vermaning te Zaanadam, deze dienst kan niet worden bijgewoond

Organist: Nóra Dudás

Lezing: Eerste zondag in de Veertigdagentijd De zang wordt verzorgd door Ilse Doorenspleet

---

## uitgelicht



### Inspiratie uit psalm 119

Proef van deze rijke psalm [Lees meer >>](#)



---

## Hulp gezocht:

Via het Sociaal Wijkteam Krommenie kwam een aanvraag binnen van een mevrouw die in Rosariumhorst woont en één keer per week een uurtje wil wandelen. Wie wandelt voor de gezelligheid dat uurtje met haar mee?

Via het Sociaal Wijkteam West/Oude Haven kwam een aanvraag binnen voor vervoer. Het gaat om een 84-jarige mevrouw met weinig contacten die op dinsdagmorgen tussen 10 en 12 uur de koffie-inloop in de Bullekerk bezoekt. Dat is erg belangrijk voor haar. Maar... wie wil haar in de Russische buurt ophalen zodat ze daar om 10 uur, en om 12 uur weer thuisbrengen? Bij meer rijders kan samen een rooster worden afgesproken.

Kijkt u ook RTV Zaanstreek? Elke dinsdagmorgen is er om 11 uur de rubriek Zaan Zien Horen van hetzelfde sociaal wijkteam met praktische tips en informatie.

---

## Samen zijn we Zaanstad!



---

U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Doopsgezind Zaanstreek, met het e-mailadres [\[MijnEmail\]](#)



Copyright © 2020 Doopsgezinde Gemeenten in Zaanstreek