



Nieuwsbrief Doopsgezind Zaanstreek
28 januari 2021

Beste leden, vrienden en belangstellenden,

Allereerst: jammer dat de geluidskwaliteit van onze dienst van zondag 24 januari, wereldbroederschapsdag, niet in orde was.

We hebben het deze week na laten kijken en hopen dat het deze zondag weer goed is.

Wellicht heeft u de filmpjes met de groeten van overzee al gezien, u kunt ze nog terugkijken via het nieuwsitem verderop in de ze nieuwsbrief.

Of: kijk de dienst in Bogota terug waarin onze vredesboodschap zit opgenomen: <https://www.youtube.com/watch?v=t58sNI5mLbk&feature=youtu.be>

Deze zondag gaat Truus de Boer voor in de Vermaning van Wormer. Truus is in het verleden voorganger in Krommenie geweest.

Tijdens deze dienst zullen we Erica van Harlingen herdenken. Erica is lange tijd predikant in Wormerveer geweest.

De zang wordt verzorgd door Ilse Doorenspleet en achter orgel en piano zit Klaas Arend Booij.

Het welkom wordt verzorgd door Dirk Pranger, en die heeft ook een filmpje bij het Evangelie gemaakt dat u aan het einde van de dienst wordt getoond. Achter de camera staat wederom Evelien Mager.

[Klikt u hier om de liturgie in te zien.](#)

Als u de liturgie op een ander apparaat opent dan de dienst, dan kunt u het erbij houden

[Klikt u hier om de dienst te bekijken.](#)

Verderop in deze nieuwsbrief vindt u wederom een link naar psalm 119. Ditmaal wordt het vierde 'letterdeel' van de psalm toegelicht: in de dalles zitten. (als u weet wat dat betekent?)

Aanstaande maandag bent u om 19.00 uur welkom bij een digitale gebedsdienst: Adempauze.

(Klikt u op de link in de aankondiging verderop in deze nieuwsbrief)

Dit is een klein half uur om tot rust te komen met enkele teksten en twee liederen (via youtube afgespeeld).

Wie wil kan ook een tekst meenemen en tijdens dit dienstje voorlezen.

Alle deelname is vrijblijvend.

Ons gemeenteblad MennoZaaM is inmiddels gedrukt en wordt dezer dagen verspreid. Het is een mooi dik nummer met veel te lezen in onze tijden van avondklok en lockdown.

Tot slot: volgende week is Sofie Jansen te gast in onze dienst.

Zij woont met anderen in de 'Dorothy gemeenschap' in de polder tussen Amstelveen en Uithoorn,

en zal met ons delen wat haar daartoe bezielt.

Tijdens die dienst kunt u via de chat vragen stellen.

contact

Doopsgezinde Gemeentes van Zaandam, Krommenie en Wormer. Stuur ons een e-mail

agenda

11 februari 19:00 uur

Lectio Divina

Waar: Via Zoom, na opgave ontvangt u de link
Goddelijke lezing [Lees meer](#)
>>

links

[Aanmelden Nieuwsbrief](#)

[Laatste Doopsgezind NU](#)

[Laatste Doopsgezind NL](#)

Hartelijke groeten en hou de moed erin!

Jannie Nijwening
j.nijwening@doopsgezindzaanstreek.nl
06 494 22 430 (Telefonisch Spreekuur Dinsdag t/m Donderdag 8.30-9.30 uur)
Vanaf februari is Jannie vrij op vrijdag (en dus niet meer op maandag).

Kok Klever
k.klever@doopsgezindzaanstreek.nl
06 509 64 758 (Telefonisch Spreekuur Maandag en Dinsdag 8.30-9.30 uur)
Kok is vrij op woensdag en op vrijdag.

volgende dienst(en)

Adempauze dienst

1 februari, 19:00 uur

Voorganger: nog niet bekend

Waar: via ZOOM

O Onder de titel "Adempauze" organiseert de Stichting Samenbindende Projecten Zaanstad in 2021 wekelijks een samenkomst op Zoom.

Iedereen is welkom, mensen van alle achtergronden en religies en we nodigen eenieder uit om een gebed of tekst te lezen.

Voel je vrij om deel te nemen en om wel of niet iets te lezen. In het programma zal ook een meditatieve stilte zijn.

De bijeenkomsten zijn wekelijks op maandagavond van 19.00 uur tot 19.30 uur. De rol van gastheer/vrouw zal rouleren.

Wees welkom! en deel de link met anderen.

De link is: Join Zoom Meeting

[https://us02web.zoom.us/j/84105768864?](https://us02web.zoom.us/j/84105768864?pwd=WDQxN0NpTHhoMG43NnFyUXYyZmFVZz09)

[pwd=WDQxN0NpTHhoMG43NnFyUXYyZmFVZz09](https://us02web.zoom.us/j/84105768864?pwd=WDQxN0NpTHhoMG43NnFyUXYyZmFVZz09) Meeting ID: 841 0576 8864

Passcode: 327911

Gezamenlijke dienst met een gast

7 februari, 10:00 uur

Voorganger: Jannie Nijwening en Sofie Jansen

Waar: Vermaning Zaanadam, de dienst kan niet bezocht worden

Sofie Jansen is lid van de pas opgerichte Dorothy gemeenschap in

Amstelveen. Deze richt zich op gastvrijheid en ecologie. In het gedachtengoed van Dorothy Day. Zie het onlangs uitgekomen boek 'Alles is Genade'

uitgelicht



Vredeswensen op broederschapsdag

Digitale uitwisseling met Colombia en VS [Lees meer >>](#)

nieuws



Inspiratie uit psalm 119

Proef van deze rijke psalm [Lees meer >>](#)



Via Kok Klever proberen we de naturalisatie van een Syrisch gezin mogelijk te maken.

Het gaat om 1373 euro. De stand was vrijdag 720 euro. Prachtig al. Wilt u nog meedoen, geeft u dan vandaag nog. Al naar gelang onze opbrengst wil de Matteüskerk ook nog een bedrag bijdragen! Beste allemaal, ik heb een aanvraag voor financiële steun gekregen van een Syrisch gezin waarmee wij al langer contact hebben. Ze kunnen zich nu laten naturaliseren tot Nederlander. Maar.. ze leven van een uitkering, en de gemeente zegt dat dit niet onder de bijzondere bijstand valt omdat ze ook zonder naturalisatie in Nederland kunnen blijven. Maar ja, het maakt echt wel verschil, zeker als je met een heel goede reden uit Syrië bent gevlucht en blij bent dat je nog leeft. Het gaat om 1373 euro. Een flink bedrag. Dit gaat om de vader en de vijf kinderen. De moeder is volgend jaar pas aan de beurt hiervoor, maar zij heeft uitgezaaide kanker, dus het is zeer de vraag of zij dit gaat halen. Ook in verband met die situatie is een naturalisatie zeer gewenst. De situatie is dat een vriend het nu voor hem heeft voorgesloten, maar die moet natuurlijk wel zijn geld terug. Het Regentencollege wil de inzameling weer coördineren. Zelf hebben heeft het Regentencollege vanuit het Groot Verzoek 150 euro beschikbaar gesteld, een mooi begin. Misschien komt er ook nog iets van de diakonie in Krommenie. Maar voor het overige is de vraag of u iets bij zou willen dragen.

Giften kunnen worden overgemaakt op de rekening van het Regentencollege: NL 31 TRIO 0198 352 743 onder vermelding van Naturalisatie. Alvast heel veel dank!

Kijk eens: doopsgezinde tuinkers uit de kerstkaart! Wie heeft er nog meer gesmikkeld?



U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Doopsgezind Zaanstreek, met het e-mailadres [\[MijnEmail\]](#)



Copyright © 2020 Doopsgezinde Gemeenten in Zaanstreek