



 **Nieuwsbrief Doopsgezind Zaanstreek**  
9 november 2022

Beste leden, vrienden en belangstellenden,

Twee weken geleden is Margarithe Veen begonnen als predikant voor onze gemeenten.

U kunt haar bereiken onder nummer 06 518 522 07 en via

[m.veen@doopsgezindzaanstreek.nl](mailto:m.veen@doopsgezindzaanstreek.nl)

Haar werkdagen zijn in principe op dinsdag, woensdag en vrijdag.

Deze zondag hebben we een dienst in de Vermaning te Krommenie.

Hans de Wit gaat voor, Jan van Renselaar is liturg en Klaas Arend Booij bespeelt het orgel.

[Klikt u hier voor de Liturgie](#)

Maandagavond is er via Zoom een Adempauze (een korte dienst met een moment van stilte). [Klikt u hier om maandagavond vanaf 19.05 uur aan te sluiten.](#)

Volgende week zondag, 20 november is de dienst IN KROMMENIE.

Ondanks dat het een derde zondag in de maand is.

We houden dan een Enigheidsdienst met Avondmaal. U bent daar allen van harte voor uitgenodigd.

Kok Klever zal deze dienst leiden.

Ieder een goede zondag en een goede week gewenst.

Arnoud Janki

---

## volgende dienst(en)

### Taizé dienst

13 november, 17:00 uur

Voorganger: Oecumenische Werkgroep

Waar: Bijgebouw Noorderkerk, Herman Heijermansstraat 127 Zaandam

Veel mensen zijn bekend met de oecumenische gemeenschap in Taizé in Frankrijk en de eigen liedcultuur die hier is ontstaan. De gemeenschap richt zich in het bijzonder op jongeren, maar spreekt alle leeftijden aan.

Deze viering is gebaseerd op de diensten in Taizé: Zingen, Bidden, Bijbel-lezen en Stilte. Die Stilte staat net als in Taizé centraal. In de stilte is er ruimte om tot je zelf te komen en ook ruimte om God te ontmoeten. Zingen doen we uiteraard uit het ruime aanbod

Taizéliederen. Er is muzikale begeleiding met een keyboard en eventueel nog enkele andere instrumenten.

Bezoekers van de viering kunnen naar eigen keuze op een stoel

plaatsnemen, of op de grond gaan zitten. Wie op de grond een

knielbakje wil gebruiken moet dat zelf meenemen. In de Noorderkerk

zijn die niet, zoals in Taizé, aanwezig. Wel is er een beperkt aantal

kussens beschikbaar.

---

18 november, 14:30 uur

Voorganger: Iris Speckmann

Waar: Mennistenerf

## contact

*Doopsgezinde Gemeentes van Zaandam, Krommenie en Wormer. Stuur ons een e-mail*

---

## links

[Aanmelden Nieuwsbrief](#)

---

[Laatste Doopsgezind NU](#)

---

[Laatste Doopsgezind NL](#)

---

Organist: Jan van Zaane

---

### **Enigheidsdienst met avondmaal**

20 november, 10:00 uur

Voorganger: Kok Klever

Waar: Vermaning te Krommenie

Wij beleven en vieren onze eenheid in het delen van brood en druivensap

---

### **uitgelicht**



#### **Welkom aan Margarithe Veen**

Nieuwe predikant voor onze gemeenten [Lees meer >>](#)

---

Afgelopen zondag 6 november hebben we in Zaandam onze overledenen van het afgelopen jaar herdacht. Het thema was "Niemand leeft voor zichzelf" Voor alle overledenen werd ter herinnering een kaars aangestoken.



U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Doopsgezind Zaanstreek, met het e-mailadres [MijnEmail]



Copyright © 2020 Doopsgezinde Gemeenten in Zaanstreek